

## Preekgedachten Exodus 3:8-16 – Gods bevrijding is in ons!

De Israëlieten worden door God gevoed met brood en water, staan nog niet half op eigen voeten of de Amalekieten vallen hen vanuit de flanken aan (Deuteronomium 14:31).

- Heb jij weleens het gevoel dat je door God gezegend wordt, maar vervolgens met tegenslag te maken krijgt? Hoe ga jij hier dan mee om?
- Herken je de vraag van de Israëlieten: “Is de Heer nu in ons midden, of niet?”

Nadat de Israëlieten deze vraag hadden gesteld kwamen de Amalekieten: Ze moesten voor het eerst echt zelf strijd voeren.

- Welke strijd heb jij te voeren? Hoe doe je dat?

De overwinning is binnen dankzij vertrouwen op God, Mozes wees naar boven waardoor de Israëlieten moed hielden. Ze zijn bevrijd!

- Luister eens naar het lied ‘God maakt vrij’. Voor de één is dit Opwekkingslied een bad van herkenning, voor de ander is het een wereld die ver van je af staat. Heb jij het idee dat God bevrijdt? Waarvan dan?

In de preek zeg ik dat Gods bevrijding in ons is. Dit is niet alleen met het oog op onszelf, maar ook voor onze naasten en de schepping

- Hoe kan jij als bevrijd christen iets delen met je naaste en de schepping?

### Tips om te doen:

- De [actie SOS Moria](#) wil de vluchtelingen in het Griekse kamp bevrijden van de situatie waarin ze zitten. Je kunt hieraan meewerken door:
  - Op [deze site](#) de raamposter te downloaden en deze voor je raam te plakken
  - De profielfoto te downloaden en op al je socials te gebruiken
  - De petitie te ondertekenen
- Vanuit de Opstandingskerk wordt in de wijk De Sporen met een groep mensen afval geprikt. Op deze manier wordt de schepping onderhouden, het contact met gemeenteleden versterkt én naar buiten uitgedragen dat de kerk begaan is met de omgeving. Neem contact op met Jolanda Wijsmuller om ook zo’n initiatief in jouw buurt te starten of ga zelf naar buiten!
- Deze week vieren we 75 jaar bevrijding in Nederland. De Duitse predikant Bonhoeffer heeft dit niet meer meegemaakt, maar hij heeft wel veel achtergelaten in brieven, liederen, gebeden en preken. Deze week wordt elke dag een tekst van hem op [de blog van de pastores \(Kantlijntjes\)](#) geplaatst. Bid en vier je mee met Bonhoeffer?

### Literatuur om te verdiepen:

- Bonhoeffer, *Beter dan het leven. Preken in de crisisjaren*. (Utrecht: Ten Have, 2005).
- De Roos van Culemborg, *Bonhoeffer, gedichten en gebeden in gevangenschap*. Online via <https://www.deroosvanculemborg.nl/wp-content/uploads/2019/04/bonhoeffer-BOEKJE.pdf>
- Durham, John I. *Word Biblical Commentary Vol. 3 Exodus*. (Waco, TX: Word Books, 1987).
- Sacks, Jonathan. *Exodus, Boek van de bevrijding*. (Middelburg: Skandalon, 2019).