



Orde van dienst Opstandingskerk, Houten. 10 mei 2020

Muziek: Rienk Bakker

Liturgie dienst 10:00 uur

DE INTREDE

orgelspel
de klok wordt geluid
consistoriegebed

10:00 uur:

welkom en mededelingen
stil gebed

het niet-handen-schudden moment

informeel welkom en kindermoment

kinderlied: Psalm 98 - Bram Alblas

Zing voor God je nieuwste lied
want door Hem ja winnen wij
Wonderen heeft Hij gedaan
heel de aarde zingt voor hem

dus je doet de beatbox nu
en je rockt op je gitaar
zingen met je mooie stem
heel de aarde zingt voor hem

in de zee zingt alles mee
klappen zelfs rivieren met

juichende gebergten en
heel de aarde zingt voor hem

God is naar ons onderweg
rechter van de mensen hier
eerlijk zal hij zorgen en
heel de aarde zingt voor hem

dus je doet de beatbox nu
en je rockt op je gitaar
zingen met je mooie stem
heel de aarde zingt voor hem

bemoediging en groet

Lied 98: 1 en 3

Gebed om ontferming

Lied 212

DE HEILIGE SCHRIFT

gebed van de zondag

Lezing: Exodus 19:1-15

Lied 321: 1, 2, 3, 4 en 7

Lezing: Exodus 19:16-25

Lied 362: 1 en 3

Overweging

orgelspel/muziek

Hemelhoog 676

God roept ons, om overal een licht te zijn.
Met elkaar weerkaatsen wij zijn glans.
Licht van God, dat schijnt in de gebrokenheid.
Heilig vuur dat nooit raakt opgebrand.

Ons leven is een getuigenis van zijn
aanwezigheid.
Gods aangezicht maakt ons leven licht,
Schijnt een eeuwigheid.

God roept ons, om overal zijn beeld te zijn.
Hij heeft zich verborgen in de mens.
Beeld van God, getoond in alle
kwetsbaarheid,
Zo maakt Hij zichzelf aan ons bekend.

Schijn met uw licht in ons hart.
Verlicht ons aards bestaan.
Vorm ons opnieuw naar uw beeld

(gedachtenis)

GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden

stilte

Onze Vader....

Toelichting bij de inzameling van de gaven

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 868: 1, 2 en 5

zending en zegen

besloten met meerstemmig Amen

orgelspel

Na de dienst, vanaf 11 uur, is er een ontmoeting via ZOOM. Je bent van harte welkom om daar mee te doen, anderen te zien en na te praten. De link is: [koffieZOOM](#). We beginnen met z'n allen, en daarna zorgen we dat je in iets kleinere kring even door kunt praten – over de dienst, over hoe het met je gaat, of over ideeën en vragen die je hebt.

Voor wie niet van het Zoomen is: je kunt natuurlijk ook 'gewoon' bellen (met iemand uit de gemeente, om bij te praten, een contactpersoon of één van de pastores).