

# Geef voor je kerk



Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie   
**Kerkbalans**

2019

## “Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang” (citaat Bertold Brecht)



### Wat is jouw advies, Rebecca, om in een druk leven tijd te vinden voor stilte?

Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan: keuzes maken. Kiezen voor wat echt belangrijk is, te midden van alles wat op je afkomt, alles wat van je gevraagd wordt, én alles wat je zelf graag wilt doen. Terwijl het zomaar veel makkelijker is om door te hollen en op alles in te gaan, zonder stil te staan.

### Maar wat is echt belangrijk en hoe ontdek je dat?

De kerk is zo'n plek om hierbij stil te staan. Er is letterlijk stilte, waarin je kunt bidden of gewoon stil kunt zijn. Er zijn mensen met wie je vragen kunt delen. En er klinken woorden over God die ons draagt. Geloven geeft ruimte aan wat niet lukt of wat niet af is; stilstaan bij Gods liefde kan je weer verder helpen. Stilstaan bij wat belangrijk



ds. Rebecca Onderstal

voor je is, kan in een kerkdienst, via een gesprek in een groep, een persoonlijke ontmoeting of door aan een stiltewandeling mee te doen.

Voor mij geldt: samen, in de kerk, in de ruimte van God, is het gemakkelijker om tot de kern te komen, om verder te komen met wat me bezighoudt, dan alleen.

## “Kijk een Disney-film met de hele kerk”



ds. Bram Alblas



### Wanneer had jij een goed gesprek over geloven, Bram?

Op een mooie, herfstige zondagmiddag waren we laatst met een groep jonge mensen bij elkaar om het over 'geloven' te hebben. Gewoon boven in de barzaal van de kerk. Met elkaar eten en iets delen van onze levens. Hoe ziet jouw geloof eruit? En als je een foto of plaatje uitkiest, wat past er dan bij? Ook spraken we erover dat je 'geloven'

kunt doen met je hoofd, met je hart en met je handen. En dat er vast nog veel meer manieren te bedenken zijn.

### Maar waarom dan die Disneyfilm?

Theoloog en schrijver Alain Verheij vindt dat we minder in onze hoofden moeten zitten en dat er meer te beleven moet zijn in de kerk. Samen dingen doen! Daarom vind ik het mooi dat je bij de kerk zoveel kunt

doen en beleven: op reis naar Taizé, naar de bossen van Otterlo op kinderkamp en met de fiets op tienerkamp naar Lunteren en de Hoge Veluwe, je in het zweet werken bij stepgroep So Double U en je longen uit je lijf zingen bij kinderkoor Twinkels en jongerenkoor Samen op Weg. En misschien is die Disneyfilm dan ook wel een goed idee. Kom uit je hoofd, beleef het en doe mee :)

## “Als we God in het centrum durven zetten, zonder te weten hoe die weg verder gaat, wordt geloven weer een avontuur”

### Martin, je zegt ‘God centraal zetten’ – hoe gaat dat helpen?

Ik las het citaat van Mariska van Beusichem, stadspastor in Zwolle. Geloof staat niet los van mijn leven. Het is niet een gedachte in mijn hoofd, maar de bron van waaruit ik leef. Hopelijk is dat te merken in wat ik doe of laat, zeg of zwijg. Als ik met mensen in gesprek ben, luister ik vooral. Op het terras bij Brasserie & Zo, op straat, in de bioscoop. En zo nu en dan gooi ik een balletje op over God. Vaak opent dat een nieuw perspectief: dat van Gods onvoorwaardelijke aanvaarding. Daarin wil ik mensen graag laten bloeien.

### Als je niet zo’n omlijdend beeld hebt bij God – hoe kun je God dan ter sprake brengen?

Dat brede beeld van God geeft je de ruimte om aan te sluiten bij anderen die niet precies weten wat ze geloven. Voor een goed gesprek hoeft je niet veel kennis te hebben. Wel een hart dat klopt voor een ander. En oprechte aandacht. Je hebt meer in huis dan je denkt! Dat maakt een goed gesprek niet minder spannend. Wel een avontuur.



ds. Martin Snaterse



Seniorenpastor  
Jeanette Verwoert

## “Eenzaamheid moet je niet bestrijden maar betreden”

### Hoe kijk jij aan tegen eenzaamheid, Jeanette?

Eenzaamheid is iets anders dan alleen-zijn. De behoefte aan het aantal sociale contacten en betekenisvolle relaties is voor iedereen verschillend. Eenzaamheid gaat over je niet of minder verbonden voelen met andere mensen dan je zou willen, en het gevoel dat verbinding maken met anderen steeds moeilijker lijkt te worden. Mensen die eenzaam zijn, kennen een groot verlangen naar

contact, maar het lijkt onmogelijk om een brug naar de ander te slaan.

### Hoe kunnen we eenzaamheid bestrijden?

Op deze vraag gaf Els van Wijngaarden als antwoord: “Eenzaamheid moet je niet bestrijden maar betreden. Waar het om gaat, is werkelijk oog te hebben voor de mens die met eenzaamheid kampt. Dat vraagt om ontmoeting van mens tot mens”.

Als gemeente van Christus willen we omzien naar elkaar. Daarom bieden we op allerlei manieren ruimte voor ontmoeting. De seniorendiners, verschillende koffiemomenten en gespreksgroepen zijn daar mooie voorbeelden van. Op al die plekken komen mensen samen – eenzaam of niet – en is er aandacht voor elkaar en voor wat zich afspeelt in het leven. Die momenten van samenzijn en ontmoetingen van hart tot hart zijn bouwstenen waarmee we een brug kunnen bouwen naar de ander. Daardoor wordt er – al is het soms maar voor even – voorzichtig een uitweg geboden uit het land van de eenzaamheid.

# Begroting 2019



## Inkomsten: € 430.000



- Vaste vrijwillige bijdragen
- Huuropbrengsten
- Rente spaargelden/rekening courant
- Collecten in kerkdiensten
- Solidariteitskas & oudejaarscollecte

## Uitgaven: € 430.000



- Pastoraat
- Salarissen en vergoedingen
- Fondsen/voorzieningen
- Gemeentelijke activiteiten
- Kerkel. gebouwen
- Afdrachten kerkelijke organen
- Afschrijvingen
- Overige lasten
- Negatief resultaat

We verwachten voor 2019 een tekort van € 35.000 op de begroting. Dit tekort kunnen we als gemeente dragen dankzij onze goede financiële positie. Wel moeten we in ons gemeentelijke beleidsplan 2020-2025 een structurele oplossing hiervoor gaan vinden. De tekorten gaan anders te veel oplopen, omdat we verwachten dat de personele lasten blijven stijgen.

### Trots

Trots zijn we op de leden van onze kerk die het met hun financiële bijdragen jaar op jaar mogelijk maken deze gemeente in stand te houden en alle activiteiten en beleidsvoornemens te kunnen uitvoeren. We zien de toekomst, ondanks het begrote tekort, met vertrouwen tegemoet.

### Toezeggingsformulier

In de envelop vindt u een toezeggingsformulier voor een 'Vaste Vrijwillige Bijdrage'. Het zou geweldig zijn als u dit jaar uw bijdrage kunt verhogen ten opzichte van 2018. Een verhoging van uw bijdrage maakt een sluitend resultaat mogelijk. U kunt ervoor kiezen het bedrag in één keer of in termijnen over te maken. U kunt ook een machtiging afgeven. Let op: een machtiging moet elk jaar opnieuw worden afgegeven. Een doorlopende machtiging is niet mogelijk.

### Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de Belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op [www.kerkbalans.nl](http://www.kerkbalans.nl).

### Bijzondere omstandigheden

Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u niet of niet geheel aan ons verzoek kunt voldoen? Laat het ons dan weten. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met uw informatie om.

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan

### Heeft u nog vragen?

Kijk op de website [www.kerkbalans.nl](http://www.kerkbalans.nl) of neem contact op met Manda van der Vries (030 6371018), coördinator Actie Kerkbalans voor de Protestantse Gemeente Houten.

E-mail: [penningmeestervvb@pghouten.nl](mailto:penningmeestervvb@pghouten.nl)

### Geef voor je kerk

*Kerk daar sta je  
Met je deuren open  
Wagenwijd  
Voor wie trouwen,  
dopen, vieren, rouwen  
Voor wie maar wil  
luisteren naar een woord dat verheft  
naar een onbeduidend verhaal  
van een naaste om een praatje verlegen  
Kerk blijf daar staan  
Ik geef om  
de plek die je biedt*



### Nuttige informatie

Protestantse Gemeente Houten  
Opstandingskerk  
Het Kant 1, 3995 DZ Houten  
Telefoon 030 637 49 86  
[www.pghouten.nl](http://www.pghouten.nl)

Rekeningnummer Kerkbalans

NL35INGB0009308189

t.n.v. Protestantse Gemeente Houten  
o.v.v. VVB 2019

### Kerkdiensten

Elke zondag om 9.00 en 10.45 uur.  
Wisselende middagdiensten: op de website vindt u de actuele informatie over tijden en plaatsen.

### ANBI

De Protestantse Gemeente Houten heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). In gewoon Nederlands betekent dit dat uw bijdrage als gift kan worden afgetrokken van uw aangifte inkomstenbelasting. Als u meer geeft dan 1% van uw inkomen aan giften per jaar, is het bedrag daarboven tot maximaal 10% van uw inkomen aftrekbaar. U kunt nog meer belastingvoordeel behalen, wanneer u een periodieke schenkingsovereenkomst invult. Als u voor ten minste 5 jaar een bedrag toezegt, is dat bedrag 100% aftrekbaar. Met de Schenkcator op [www.protestantsekerk.nl/schenkcator](http://www.protestantsekerk.nl/schenkcator) berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk. Inlichtingen daarover kunt u bij de penningmeesters krijgen. Formulieren hiervoor zijn te downloaden van de website [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl) of af te halen op het kerkelijk bureau.

### Nationale actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans wordt gehouden van 19 januari – 2 februari 2019.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk.

**Uw bijdrage is uitsluitend bestemd voor de Protestantse Gemeente Houten.**

Ontwerp: [www.pixelsandpencils.nl](http://www.pixelsandpencils.nl)